

Outrup den 27. oktober 2017

Jeg er født og bosiddende på Mors med udsigt til Limfjorden og Thy. En skøn udsigt, der med åbne marker, solnedgange og årstidernes skiften er en daglig fryd for øjet og sjælen.

Adskillige timer er brugt ved fjorden i kraft af min passion for lystfiskeri. I den forbindelse sneg lommekameraet sig med i inderlommen og med tiden blev det en lige så stor fornøjelse at præsentere fangsten eller stemningen på bedste vis, som at fiske. Kameraet blev dog opgraderet med tiden og med det tog jeg på opdagelse. For det blev en opdagelse og en nysgerrighed der blev vakt. Mange skønne stunder i naturen er det blevet til, og viden om det unikke plante-og dyreliv. En sommerfugl er ikke bare en sommerfugl..

Mine foretrukne områder er den rene natur i landskab og makro. I landskabet er der en passion for Thy og Vesterhavet. Ikke mindst det oprørte hav og ustadige vejr. Her fornemmer man virkelig elementernes kraft og hvor "lille" man er i den sammenhæng. Jeg finder lige stor glæde i at fotografere de små vilde blomster, edderkoppen i sit spind som storheden i landskabet.

Nogle dage er der ikke et bestemt mål, og billeder opstår spontant af det, jeg kommer forbi. Morgenlyset er dog noget af det skønneste og bidrager med en dejlig stemning til næsten alle former for motiver. Af årstider er efteråret en særlig tid at komme ud og fange stemningen i. Det at komme ud og fotografere giver meget til både det fysiske og psykiske. Det er selvfølgelig altid godt for kroppen at få sig rørt, men mentalt giver det et "frirum", hvor alle mulige tanker for en stund er som blæst væk. Det giver samtidig en form for positiv energi og en tilstand, som man til tider kan leve længe på. Det er fantastisk, at man med sin tilstedeværelse er i stand til at fastfryse et øjeblik.

Mine billeder kan ses på hjemmesiden www.wormnaturfoto.dk eller Facebook siden wormnaturfoto.

Fotohilsen

Susanne Worm